

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ  
ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΣΤΟ ΜΑΘΙΑΤΗ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2014**

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Με ανάμεικτα συναισθήματα, χαράς και συγκίνησης, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφενός μεν για να εορτάσουμε τον Πολιούχο Άγιο του ομώνυμου χωριού σας, τον Άγιο Νικόλαο, αλλά, παράλληλα, για να απευθύνουμε μαζί δέηση προς ανεύρεση όλων των αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής του 1974.

Η ανέγερση του ιερού χώρου που βρισκόμαστε σήμερα, σίγουρα περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στον Πολιούχο Άγιο του χωριού σας, αφού, όπως γνωρίζω, το παρεκκλήσι αυτό είναι πανομοιότυπο με την ομώνυμη εκκλησία που χτίστηκε στο κατεχόμενο χωριό σας. Μάλιστα, και το χωριό έχει πάρει το όνομά του από την εκκλησία που κτίστηκε στη μνήμη του Αγίου Νικολάου, του Επισκόπου Κιλικίας.

Την ίδια όμως στιγμή, διαισθάνομαι έντονα ότι, η εδώ παρουσία σας, στην Κοινότητα του Μαθιάτη, μεταφέρει τον καθένα από σας στους πρόποδες της νότιας πλευράς της οροσειράς του Πενταδακτύλου, ακριβώς στην τοποθεσία που είναι κτισμένο το κατεχόμενο, σήμερα, χωριό Άγιος Νικόλαος, αγναντεύοντας, από τα στενά δρομάκια του, μια πανοραμική θέα, σε ολόκληρη τη Μεσαορία, μέχρι την Αμμόχωστο και τη Λευκωσία. Το ίδιο σίγουρος, αισθάνομαι πως, αυτό το νοερό ταξίδι εξαναγκάζει τον καθένα από σας να ανατρέξει στο παρελθόν, ανασύροντας και αναμοχλεύοντας ζωές και μνήμες από την όμορφη ζωή στο χωριό σας.

Άλλωστε, καθώς πληροφορήθηκα, αυτός ήταν και ένας από τους κύριους στόχους που εσείς οι ίδιοι οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου είχατε θέσει όταν αρχίσατε τις προσπάθειές σας για απόκτηση αυτού του μέρους της κρατικής γης που βρίσκεστε τώρα: Ώστε δηλαδή, να πετύχετε να διατηρηθούν οι δεσμοί μεταξύ εσάς και του χωριού σας. Γι' αυτόν, ακριβώς, τον αγώνα σας, δεν μπορώ παρά να σας συγχαρώ, εκ μέρους της σημερινής διακυβέρνησης και, παράλληλα, να διαβεβαιώσω για τη συμπαράσταση μας στον κοινό αγώνα για απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Σ' αυτό το ιερό παρεκκλήσι, μαζί με την εορτή του Αγίου Νικολάου, τιμούμε τους αθάνατους αγωνιστές της κυπριακής τραγωδίας. Αυτούς, που θυσιάσαν ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή, για την υπεράσπιση και προστασία των δικαίων και δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Σήμερα, προσευχόμαστε υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των τιμημένων ηρώων μας και απευθύνουμε δέηση για διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου μας, που χάθηκε εκείνο το μαύρο καλοκαίρι, του 1974.

Γι αυτό λοιπόν, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα. Για να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας προς τους συγγενείς όλων των αγνοουμένων της Κύπρου ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και τη διεκδίκησή μας μέχρι την πλήρη διερεύνηση και διακρίβωση της τύχης του κάθε ενός από τους αγνοούμενους μας. Για μια ανανέωση του όρκου της οφειλής προς όλους όσοι

πολέμησαν, προς αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τα ιερά χώματα της πατρίδας μας, αλλά και προς όλους τους αγνοούμενους.

Σ' αυτή την κατεύθυνση, μεταφέρω την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το δίκαιο αγώνα που διεξάγετε. Όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο ίδιος, το ανθρωπιστικό πρόβλημα των αγνοουμένων μας είναι «η πιο οδυνηρή και τραγική επίπτωση της τουρκικής εισβολής». Οφείλω, παράλληλα, να υπογραμμίσω το προσωπικό και αμέριστο ενδιαφέρον του ιδίου για επιτάχυνση των διαδικασιών ταυτοποιήσεων αλλά και να θυμίσω την επαναλαμβανόμενη έκκλησή του προς όσους κατέχουν πληροφορίες να τις θέσουν υπόψη των αρμόδιων αρχών.

Τέλος, με την ευκαιρία που μου δίνεται στη σημερινή ημέρα, θέλω, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το Προσφυγικό Σωματείο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», το Κοινοτικό Συμβούλιο και την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Νικολάου Λευκονοίκου για την πρόσκλησή τους αυτή.

Θέλω να ευχηθώ όπως, οι σημερινές προσευχές όλων μας προς τον Άγιο Νικόλαο εισακουστούν για τη γρήγορη δικαίωση της πατρίδας μας και την ανεύρεση της τύχης τόσο του συγχωριανού σας, του Έφεδρου Ελευθέριου Μενοίκου αλλά και όλων ανεξάίρετα των υπολοίπων αγνοουμένων.

Σας ευχαριστώ.